

Türkiye üç gündür bir fotoğraf tartışıyor.

İki bakan, adı rüşvet ve yolsuzluk yaptığı iddialarına karışan “sözde” İranlı işadamı Rıza Zerrab’a ödül verdi.

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİB) ödül töreninde yaşanan bu olay ödülü veren Numan Kurtulmuş ve Nihat Zeybekçi’yi büyük bir boşluğa düşürdü. Böyle bir boşluğa hiç bir siyasetçi düşmek istemez sanırım.

Numan Kurtulmuş açısından işin boyutu daha vahim. Çünkü kendisi siyasetin tepesine tırmanmaya çalışan, siyasi geleceğinden önemli görevler beklenen bir konumda iseniz işiniz daha zora girmiş olur açıkçası.

Sayın Kurtulmuş Pazar günü öyle bir fotoğraf verdi ki İran’lı işadamı Rıza’nın plaketini kendi elleriyle taktim etti.

Kim bu Rıza?

4 bakana rüşvet vermekten tutuklanan ve kısa bir süre sonra bakan çocuklarıyla birlikte serbest bırakılan, adı birçok yolsuzluk ve rüşvete karışan bir zat’ı muhterem.

Düşünsenize Türkiye’de bir dönem yolsuzluklar ve rüşvet konusunda adından olumsuzca ve sıkça söz ettiren bir şahsa Türkiye’nin siyasi geleceğinde kendisinden çok şey beklenen bir siyasetçi ödül veriyor.

Niye? İhracat yapanlar arasında olduğu için.

Sormazlar mı ne ihraç ettin diye. Kaç işçi çalıştırıyorsun, kaç fabrika var diye. Oysa bu durum İran'dan kaynaklı bir olumsuzluğun aşılması için kurulan bir tezgahın tezahürüyle bağlantılı. Ambargo altında bulunan İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye "ALTIN" getiriyor, Türkiye'den dışarıya ihraç ediyor. Yani yapılan iş her yönüyle kaçak.

İşte böyle bir adama ödül veriliyor.

Böyle bir karede olmak bir siyasetçi adına kabul edilebilir bir fotoğraf değil...

Numan Kurtulmuş için hiç mi hiç kabul edilemeyecek bir fotoğraf...

Sayın Kurtulmuş derhal açıklama yapma ihtiyacı duydu...

Açıklamasında; "Eğer önceden bu isme ödül vereceğimi biliyor olsaydım, o karenin içerisinde yer almazdım. Kime ödül vereceğimizi, kime hangi bakanın ödül vereceğini bilmiyorduk. O kürsüde 10 kişiye ödül verdim. O şahsa vereceğimi bilmiyordum..."

Bu açıklamayı yapmak sayın Bakanı mecbur kılmış. Çünkü verilen fotoğraf toplumda Numan bey adına kabul görmedi.

Burada ya hesap edilemeyen bir durum ortaya çıktı, ya da Numan Kurtulmuş'a kumpas kuruldu!

Siyaset bu... Tehlikeli...

Hastane inşaatına dikkat!

Fatsa Devlet Hastanesi'nin hesap edilen tarihte hizmete başlayamayacağı inşaatın müteahhit firması yetkilisi tarafından beyan edildi.

Bu beyan pazartesi günkü Yeni Haber'in manşetinde yer aldı.

Haber ilgili mercilere gerekli mesajı vermiştir sanırım.

Bu inşaatın başladığı günden bu güne kadar dakika dakika izlendiğini biliyorum.

Bu duyarlılık bundan sonrada sürecektir.

Eğer inşaat firmasının ortaya attığı iddia etrafında yoğunlaşılmazsa zaman uzayabilir. Bu da Fatsa'nın lehine olmaz. Dolayısıyla bu saatten sonra olumsuz her gelişme yetkilileri rahatsız eder.

Verilen sözleri tartışılır hale getirir.

Güvensizlik yaratır.

Başta Ordu Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri başta olmak üzere siyasilere büyük tepki meydana getirir.

Müteahhit firmanın sözlerine kulak verin lütfen.

Ne diyor firma?

“Altyapının başlaması için mevcut eski binaların tamamının teslim edilmesi gerekir. Bu teslim yapılamazsa altyapı (elektrik, su, kanalizasyon vs) çalışmaları aksayacaktır. Ve binanın teslimi gecikecektir.”