

Millet olarak doğal afetlerde bütünleştiğimiz her vakıda görülmüştür. En son yaşadığımız Elazığ depreminde olduğu gibi.

Topyekun tek yürek olduk. Elazığ'da yaşanan acıyı aynı anda iliklerimizde hissettik. Acıları birlikte yaşadığımızı ve birlikte hissettiğimizi bir kez daha ortaya koyduk.

Deprem sonrası uygulanacak olan tüm detaylarda hiç hata yapmadık.

Buraya kadar bir eksiklik yok.

Oysa Türkiye'nin bir deprem bölgesinde olduğunu sürekli unuttur olduk.

Dünyada depremler üzerine şu söylenir.

“DEPREM ÖLDÜRMEZ, DEPREME DAYANIKLI OLMAYAN BİNALAR ÖLDÜRÜR”

Bunu bildiğimiz halde önlem almamız.

Demek oluyor ki; ülkemizde yapılan binalar bir deprem anında can kaybına neden oluyor.

Açıkçası; binalar depreme dayanıklı değil. Hatta bırakın depreme dayanıklılığı tamamen malzemededen çalınarak çürük binalar yapılıyor.

Bu anlayışla gidersek her deprem olduğunda yine çok canlar yanacak.

Demek ki; sorun depremden kaynaklanmıyor, depreme dayanıksız yapılan binalardan kaynaklanıyor. Bu da neden oluyor? Binaların çürüklüğünden. Anlayalım artık bunu.

Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu biline, biline çürük yapılara kim müsaade ediyor? Neden denetlenmiyor. Kamu kuruluşları, kim sorumluyorsa neden görevlerini yapmazlar. Teknoloji o

kadar gelişti ki; hangi binanın sağlam, hangisinin çürük olduğu anında ölçülebiliyor. Buna rağmen halen çürük bina yapılıyor ve bunlar denetlenmiyorsa diyecek bir şey bulamıyorum.

İşin uzmanları Türkiye'nin fay hatlarını çıkarmış durumda. Hangi coğrafyanın deprem riski

altında olduğu bilinenler arasında. O halde neden önlem alınmaz. Neden ısrarla deprem

bölgeleri üzerinde yatırımlar yapılır. Canlarımız maldan ve ranttan daha mı kıymetli?

“DOĞAL AFETLER KADERİMİZDİR”

der gibisiniz.

El insaf!!!

Japonya'da 7,5, hatta 8 şiddetindeki depremlerde niye kimse ölmüyor ya?

Çünkü binalarını sağlam yapıyorlar. Malzemededen çalmıyorlar. Kamu adına denetçiler ahlaklı.

Binaları yapanlar hırsızlık yapmıyor.

Yoksa Japon'lar kadere inanmıyorlar mı?

Vay dinsiz-imansızlar vay!!!

Vay kafirler vay!!!

Yazık... Kötü örnek oluyorlar.