

İstanbul; Türkiye'nin can damarı. Ekonomisiyle, kalkınmasıyla, gelişmesiyle, istihdam alanlarının seçenekleri açılarından tercih edilen ilimiz. Türkiye'nin bilhassa kalkınmamış illerinin göç ettiği bir merkez.

Ordu'dan da İstanbul'a göç eden Ordulu sayısı 500 binlere dayanmış durumda. Sanırım; İstanbul'a göç eden iller arasında ikinci sıradayız. Bu vesileyle Ordulular da

İstanbul'un siyasi ve ticari alanlarında söz sahibi oluyorlar.

Geçen Pazar günü yapılan CHP İstanbul il kongresinde delege il başkanlığına Ordulu bir adayı seçti.

Baba Ulubey, anne Mesudiyeli olan bir bayan doktor.

Muhtemelen diğer partilerde de Ordulu ağırlığı vardır. Zaten istediğimiz de bu. Orduluların yaşadıkları merkezlerde siyaset yapmaları.

CHP'de de Doktor Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da il başkanı olacak başarıyı sağlamış bir kişi. Tebrik ederiz.

Ancak Kaftancıoğlu linç ediliyor. Neden? Geçmiş yıllarda attığı sosyal medya mesajlarından dolayı.

Olumlu gelişmelerin yanında olumsuzluk olmuyor mu?

Oluyor...

Bir başka Ordulu da görevi kötüye kullanmaktan dolayı görevden el çektiriliyor. Hem de arkasında bir sürü soru işareti bırakarak.

Bu da Murat Haznedar.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı.

Seçildiğinde bir hemşeri olarak gurur duymuştuk. Şimdi gururumuz incinmedi mi?

Beş yıllık görev süresini bile tamamlayamayan pozisyonuna düşen birisi.

Seçildiği günden bu yana kavgaları, gürültüleri, parti içi çekişmeleri, olumlu ve olumsuz gündemleri hiç bitmeyen birisi.

Olduğu yerde her daim çetrefil işlerin ayyuka çıktığı birisi.

Umarım; Murat Haznedar'ın hakkındaki çirkin iddialar asılsız çıkar.

Çünkü iddialar yolsuzlukla alakalı. Milyon dolarlarla alakalı. Yüksek miktarlarda rüşvet alındığı ile alakalı. Utanç verici davranışlarla alakalı. FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olmayla alakalı.

Düzgün duramaz mısınız?

O makamlar hata yapmaya mı zorluyor insanı? Yoksa yanlış yapmaya yatkın olanlar için müsait mi?

İşte.. siyaset bu. Kimine utanç vesilesi oluyor, kimine gurur vesilesi.

Bulunduğun yerde dürüst olabiliyor musun? Ahlaklı olabiliyor musun?

Güzellik, saygınlık, onur-şeref budur...