

Bir işi kolaylıkla yapabilmek, yadırgamaz ve uyar duruma gelmek, intibak etmek, bağımlılık kazanmak, ısınmak, evcilleşmek, yanmaya başlamak vb. Bunlar “alışmak” kelimesinin anlamıdır. Bir sürü alışkanlıklarımız vardır tam onlara uyum sağlamışken yeni şeylere alışmamız da gerekir ve ihtiyaçtan doğan bu yenileri kabullenmek bazen zor da olsa bir parçamızdır. İşte onlardan bir demet,

Yeni Türkiye’de! □ Bizi nelere;

Dış politikamızın iflasına, hangi ülkenin liderine dostum, kardeşim gibi iltifat etmişsek onların yıkılışına,

Çözüm denilen sürecin başımıza çok işler açtığına,

Terör örgütü elebaşına “Sayın demeyi suç olmaktan çıkarttık” diye övünen Başbakan yardımcısına ve terör olayının arkasından oylarımız arttı diyen başbakana,

Bizi kandırdılar ve ne istediler de vermedik diyen başbakanlara, Anayasa Mahkemesi kararı için “ Saygı duymuyorum ve uymuyorum”, “Ben gidersem devlet yıkılır” diyen cumhurbaşkanlarına,

Dinin, imanın, insanlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, yalanın, dolanın oya bu kadar endekslendiğine,

Devletin olanaklarını vatandaőa veren iktidarın, karőılıđını oya endekslemesine,

Baőbakan mőőavirinin vatandaőı tekmelemesine,

Vakıflarda ve okullarda őđrenci istismarlarına,

Mehter marőı çalarak kendi ilçemizi feth etmeye,

Tekasadaki at pazarlıđından sonra "Kayseri pazarlıđı" da yapmaya,

Her bombalı saldırıların ardından; Yayın yasađı konulmasına, gerekli tedbirler alınmıőtır, vatandaőlarımız endiőe etmesin deyimlerine ve gővenlik zirvesi yapılmasına,

Terőr örgütlerinin dini motiflere gőre deđerlendirilmesine,

Yolsuzlukları, yaptık dedikleri yolun zemininde gizlemeye,

Yabancılar, istihbarat uzmanlarının verisi dođerultusunda elçilik ve okullarını kapatırken bizimkilerin telaőa ve paniđe gerek yok diyerek el ense yatmasına,

Gővenlik nedeniyle maçları oynatamayanlara,

Ve gőzümüzün içine baka baka bize oy verin, istikrar gelsin palavralarına,

